

# «Ένα ταξίδι με τη συκιά στον κόσμο»

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, 7.00 μ.μ.,

Χαλάνδρι Αττικής

Με αφετηρία το υπέροχο Περού ταξιδεύουμε με τον **Christian Vera** (βιοδυναμικό καλλιεργητή της Συκιάς στην **Αρεκίπα, Περού**) σε **Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Κροατία και Τουρκία.**

Ένα ταξίδι μέσα από ζωντανούς θρύλους, γεύσεις, πρόσωπα και ολόκληρη τη βιοποικιλότητα που συνυπάρχει κάτω από τη σοφία της συκιάς. Ο άνθρωπος αν και είναι μόνο ένα μέρος της, είναι αυτός που έχει την δύναμη να διατηρήσει αυτή την ιστορική καλλιέργεια και να την παραδώσει σε αυτούς που θα 'ρθουν στο μέλλον.



Ο Christian παρουσιάζει και μοιράζεται μαζί μας ιστορίες και εικόνες από τους διαφορετικούς τόπους στη Γη, που γεννούν, θρέφουν και στηρίζουν τη Συκιά, ιερό δέντρο του Διονύσου και της Δήμητρας. Έρχεται να μας εισάγει στην ομορφιά του τοπίου και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων από όλο τον κόσμο, **που αγαπούν και φροντίζουν με μεράκι πάνω από 1300 διαφορετικές ποικιλίες συκιάς.** Σε μια βραδιά όπου οι περουβιάνικες και ελληνικές γεύσεις από τους καρπούς της συκιάς, συναντιούνται και ενώνονται... Και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός τους έρχονται κοντά, στην υπηρεσία ενός γενικότερου καλού στον πλανήτη μας.

**Χρόνος.** Προσέλευση: **7.00 μ.μ.** (19:00), **7.30 μ.μ.:** «Εισαγωγή : γνωριμία με τον τόπο, το δέντρο της συκιάς και μεταξύ μας» με την Γεωργία Ντούσικου και τον Μάριο Δεσύλλα του «Σχολείου του Εδάφους». **8.30 μ.μ. :** «Η συκιά σε όλο τον κόσμο» με τον Christian Vera. **9.30 μ.μ. :** «Δοκιμάζοντας τους καρπούς...»

**Τόπος:** «Το κτήμα του παππού», Σίφνου και Γαρυττού.

Στα όρια Χαλανδρίου – Αγ. Παρασκευής, κοντά στο μετρό (στάση «Αγ. Παρασκευή»), πίσω από το Βενέτη της λεωφόρου Χαλανδρίου (είσοδος από οδό Σίφνου). χάρτης: <https://goo.gl/maps/GoLxuu1vjev>

**Συμμετοχή:** ελεύθερη για όποιαν κι όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα. **Συνδρομή** εν ελευθερία, όσο μπορεί και αισθάνεται ο καθένας, όπως 5 ή 10 € (ή περισσότερο!), θα βοηθήσει στα έξοδα του εισηγητή και της διοργάνωσης. Πρωταρχικός σκοπός για το «Σχολείο του Εδάφους» είναι να συνδέονται τα ανθρώπινα δώρα (ταλέντα) με τις ανθρώπινες ανάγκες, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ζήσουμε με μεγαλύτερη αφθονία.

Η **δήλωση συμμετοχής** σας (κατά προτίμηση στο mail, μέχρι την Παρασκευή 7.9 βράδυ) θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου, των καθισμάτων κ.λπ. (φέρτε καθίσματα ...και κάτι για τη βραδυνή ψύχρα...)

**Διοργάνωση:** «Σχολείο του Εδάφους / αγγίζω τη γη ~ αγγίζω την ψυχή».  
**Τηλέφωνα:** 6937 290888, 210 9888602 email: soil.school@yahoo.gr

